

SKATT I SKOLAN ▶ Hanna Lundin fick en rejäl överraskning när hennes fröken kom bärandes på några pärmar. I pärmarna fanns skolfoton på både hennes mamma och hennes pappa. - Kolla Hannas mamma, ni är ju som kopior, säger klasskompisen Signe Lindström-Forsberg.

Bildade elever i Råneå

Bortglömda foton - en kul historia

INNE I ETT HÖRN i ett av mellanstadieskolans källarrum fanns några bortglömda pärmar.

Det visade sig vara en riktig skatt. I pärmarna fanns bilder på i stort sett alla av Råneskolans elever och Extra var där när pärmarna plockades fram.

- Det är nog ingen som vetat om att de finns utan vi hittade dom mer av en slump. De måste ha legat här länge för jag har då inget minne av att någon ska ha tittat i dom, säger förskoleläraren Åsa Lindbäck.

Eleverna i 5a i Råneskolan fick ett härligt avbrott från matematik och svenska. Först var de lite avvaktande men sedan fick de i uppgift att hitta sina föräldrar.

DET TOG BARA någon minut, sedan var de uppslukade av att leta. Och skratten avlöste varandra i takt med att man hittade släktingar, grannar och bekanta till familjen.

En av de första att lyckas var Axel Karlsson som hittade ett gammalt skolfoto på sin mamma Maria Karlsson (hette Tamrell som flicka).

Direkt flockades flera kompisar runt fotot och de var rätt eniga i omdömet.

- Man ser att det är din mamma. Axel visste nog inte vad han skulle säga utan han spexade lite med fotot. Sedan fortsatte alla på varsin

håll och letandet fängade även läraren Maria Wikström-Larsson.

- Jag känner ju igen massvis med barn och lärare men än så länge har jag inte lyckats hitta igen någon av mina egna pojkar, säger hon och fortsätter att bläddra.

MATEMATIKLEKTIONEN uteblev men det visade sig att eleverna i 5a skulle få gymnastisera hjärnan ändå. Det gällde att veta när ens förälder var född och sedan kunde de genom lite snabb huvudräkning räkna ut vilket år som deras mamma eller pappa gick på mellanstadiet.

Nästa att hitta rätt var Hanna Lundin. Hon visade lite blygt fram en bild på sin mamma Margaretha och likheten var slående.

- Du är som en kopia av din mamma, säger Signe Lindström-Forsberg.

Signe själv hade försökt att hitta sin mamma och sin pappa som båda gått samtliga år i Råneskolan. Men det verkade helt enkelt som att ärgångarna tidigare än 1965 inte fanns.

- Hm. Kan dom finnas nån annanstans, undrade Signe lite modstulet.

Efter någon minut fick hon ändå något slags napp.

- Här är min moster.

Här är Viveka, säger hon och genast samlades kompisarna runt omkring.

Och så fortsatte det i en hel timme - ända fram till lunchrasten. En av de sista att jubla var Maria Wikström-Larsson.

- Åh. Här är ju Marcus. Tänk. Där var han inte så stor, säger hon och får något varmt i blicken.

Det dröjer inte lång stund innan hon även hittar Anton, hennes yngste son.

- Ja, herrigud. Va liten han är. Och vad söt han är, säger hon.

TILL SIST FICK eleverna frågan vem som var mest lik sin mamma eller pappa. Axel Karlsson var lik sin mamma och likheten mellan Alma Johansson och hennes pappa Magnus gick heller inte att ta miste på. Alla var ändå rörande eniga i att Hanna Lundin var en kopia av sin mamma.

- Jag har hört fler som sagt det. Visst ser jag själv att det finns likheter, säger hon lite blygt.

Sedan rusade alla iväg till lunch.

Maria Wikström-Larsson kunde blicka tillbaka på ännu en förmiddag tillsammans med sina elever.

- Det här var annorlunda. Otroligt skoj. Både för eleverna och för mig.



▲ Både Hanna Lundin (röd tröja) och Alma Johansson (svart) hittade såväl mamma som pappa i Råneskolans bortglömda portättsamling.

FOTO: JOAKIM NORDLUND



▲ Filip Nordlund fick hjälp av Sara Kundu och Axel Karlsson i sin jakt på föräldrarna.



▲ Axel Karlsson.



▲ Axels mamma.



▲ Hannas mamma.



▲ Almas pappa.



▲ Hanna Lundin hittade Klass 8b i Råneskolan 1986/1987.