

De förälskade sig i Norrbotten

Familjen Sjursen i Havöysund har verkligen förälskat sig i Boden. Det är aldrig något snack var man ska sommarsemestra. –Boden har blivit lite av vårt andra hem, säger pappa Tom Sjursen.

HAVÖYSUND Att Norrbotten fylls med norska sommarturister är ingen nyhet. Många återvänder också år efter år och för familjen Sjursen i nordnorska Havöysund har Bodens camping blivit den stora favoriten. Extra åkte de 80 mil upp till Havöysund där vi träffade familjen på deras egen hemmaplan och de berättade om sin längtan efter solen, sommaren och semesterlivet i Boden.

–Det här är ju ett speciellt klimat. Både jag och Lill-Iren är ju född och uppväxta här men det hindrar inte att vi längtar efter sol och värme när sommaren kommer, säger Tom Sjursen när vi sitter i familjens vardagsrum.

Det är bara ett par dagar till nationaldagen 17 maj och på bordet ligger en lokaltidning som lovar vackert väder. Men i Havöysund får det bli hur vackert som helst, temperaturen i vattnet överstiger ändå inte sex grader.

–Det är annat i Nordpoolen, säger 12-åriga Annie Sjursen och får något drömmande i blicken.

Från vardagsrumsfönstret kan vi blicka ut över samhället och trots att familjens villa ligger en bit upp på fjället är det inga problem att se båtarna som är på väg in i hamnen.

I Havöysund blir det alltså aldrig varmare i vattnet än sex grader och under tre månader när solen aldrig upp över horisonten.

Då är det lätt att förstå att man längtar till sommaren och värmen. Och sommaren, ja den är helt och hållet förknippad med Boden för det är dit som familjen åker när det är dags för den årliga semesterturen.

–I år åker vi den 29 juni och sedan blir vi där i fyra veckor, berättar Lill-Iren Sjursen.

Styr till Boden

Varje sommar gör familjen resan söderut och varje år är destinationen Boden. Men Tom och Lill-Iren minns mycket väl första sommaren de var där tillsammans.

–Jag tror det var 1989. Det var långt innan barnen var födda och vi var nykära och bodde i tält, säger Tom och ler.

Sedan har det blivit åtskilliga resor mellan Havöysund och Boden.

–Vi har i stort sett varit där varje år sedan dess.

Barnen har i princip växt upp på Bodens camping. 15-åriga sonen Adrian har sommarvännor från Har-

stad, Sortland, Bodö och en mängd andra nordnorska platser. För likt familjen Sjursen återvänder många norska turister till samma camping - år efter år.

Förboka aldrig

Många vill också ha samma plats och det finns de som parkerat husvagnen på i stort sett samma plats i cirka 30 års tid.

–Vi brukar ju ofta ha en tidig semester och då förboka vi aldrig någon plats utan det brukar lösa sig rätt bra. Kommer du senare kan det vara lite värre, säger Tom.

Vart åker ni när ni gör utflykter?

–Det blir Leos lekland, Western Farm, Teknikens hus eller Nordpoolen.

Var åter ni?

–Eftersom vi har barn blir det en hel del hamburgare. Det är ju så mycket billigare där så sänt köper man inte på samma sätt här hemma. Det brukar bli Max eller Frasses.

När vi suttit och pratat Boden, Havöysund och sommarsemester i över en timme berättar pappa Tom om den utsiktsklippa som bara ligger ett par kilometer från samhällets centrum. Där finns sedan några år tillbaka en restaurang och den ligger precis på klippavsatsen. När jag väl fått höra om den känner jag att det bara är ett måste att åka dit och på väg upp förbannar jag den dimma som smugit sig in men det är ändå mycket enkelt att föreställa sig hur magnifikt det måste vara när havet ligger helt öppet och när midnattssolen färgar hav såväl som land.

–Ja, då är det fint. Vi fick den här i samband med att det byggdes en vindpark och nu är väl tanken att det här ska vara ett litet alternativ till Nordkapsklippan, säger Tom Sjursen.

Sedan hoppar han över det lilla staketet och går upp på restaurangens tak och tätt efter följer sonen Adrian.

–Kom hit och se, här kan man se ända ned i havet, säger han och ställer sig alldeles vid kanten.

Jag kliver upp men känner hur det börjar gunga lätt under fötterna redan vid tanken att stå där på branten.

Till sist kryper jag sakta ut och vid kanten blir jag liggandes – helt stum. Nedanför oss passerar en fiskebåt och jag låter blicken färdas. Trots att jag bott i nordnorge i fyra år blir det här en unik och hisnande upplevelse.

Dagen och natten innan hade äg-



▲ Den 12 maj kommer midnattssolen till Havöysund men vattentemperaturen i havet överstiger aldrig sex grader så familjen Sjursen längtar till den årliga sommarsemesteren i Boden. Från vänster: Tom, Lill-Iren, Annie, Adrian och Stine. FOTO: JOAKIM NORDLUND

nats åt torsk- och hälleflundrafiske och ute på havet hade vi haft sällskap av några lunnefåglar.

–Där har vi fågelbergen, säger Tom och visar med handen.

Längtar alltid tillbaka

I det lilla samhället bor drygt tusen människor och av dessa väljer ett 20-tal att semestra i Boden.

–Vi trivs mycket bara i Boden och barnen längtar alltid till vi ska åka. Jag kan då aldrig minnas att det varit något tjat eller gnäll utan alla våra barn har ju fått kompisar där, säger Lill-Iren.

–Sedan tycker jag om närheten till stan. Vill man gå in och köpa glass eller hamburgare så kan man promenera, säger Tom.

Som bilägare i Norge straffas du med skyhögt skatt och det gör bilarna

svindyra i inköp. Men även servicen är dyrare och likt många andra landsmän passar Tom Sjursen på att serva sin bil under sin sommarsemester.

Servar bilen

–Bilen är väl åtta år gammal nu och varje sommar brukar jag få den servad på Bosses Bil. Vill jag serva den här måste jag åka 20 mil till Alta och då kostar det dessutom lite mer, säger Tom.

Sedan får de frågan om det är något som de verkligen saknar under sin årliga och månadslånga semesterviselse i Boden.

Alla funderar men det förblir tyst.

Inte ens brunost?

–Vi köper med oss norsk majonäs för den tycker vi är godare. Sen kan vi sakna norsk bröd och det gäller nog de flesta av oss. Men annars har vi det

mesta. Ungarna älskar hushållsost och Polarbröd. Nej, det är nog inget som vi direkt saknar utan det mesta finns där, säger Lill-Iren.

Ser fram emot sol och värme

När frågan vad man saknar allra mest kommer däremot svaret snabbt och spontant.

–Det är solen och värmen. Att få gå i shorts och bada och grilla och tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans, säger Tom.

Det låter som om ni längtar?

–Vi trivs bra här men det är klart att visst längtar vi, säger Lill-Iren.

De andra nickar instämmande.

JOAKIM NORDLUND

Fotnot: I nästa veckas Extra kan du läsa om svensken som valde att bodelsa sig i Nord-Norge.



▲ Barnen i familjen längtar till Boden och sommaren, inte minst lillasyster Stine.



▲ Lill-Iren Sjursen visar ett av familjens fotoalbum och de är fulla med semesterminnen.



▲ Det är till det här som familjen längtar. Det här är en av många sommarminnen från Bodens camping och på bilden är det pappa Tom som sträcker ut sig i solstolen medan storebror Adrian gör sitt bästa för att hålla reda på lillasyster Stine.

fakta

Därför är Boden vår sommarfavorit:



Adrian Sjursen, 16:
–Jag känner stan och vet var man cyklar. Sedan är det nära till fotbollsplanen. Jag har också fått många vänner där. Jag har kompisar från Sortland, Narvik, Lofoten och Kirkenes. Sedan gillar jag de svenska hamburgarna, särskilt de som finns på Frasses.



Annie Sjursen, 12:
–Det är en massa barn där och man har alltid något att hitta på. Sedan tycker jag om Nordpoolen. Vi brukar också spela minigolf - det är också skoj.



Stine Sjursen, 8:
–Jag har fått många vänner där. Det finns också flera lekplatser. Och jag tycker om att bada och gillar "artisklia" (vattenputschkanan) som finns i utebassängen.



Tom Sjursen, 42:
–Det jag längtar mest till är klimatet, utan tvekan. Att få ta på sig shorts och kunna vara ute och njuta av värmen.



Lill-Iren Sjursen, 37:
–Det är värmen och att få vara tillsammans. Det finns många trevliga människor där och jag längtar till när vi kan ta fram grillen och göra en god grillmiddag.