

Han sätter gröna spår

Trädgårdsmästaren Lasse Lundström har smyckat Luleå och Boden med växter i 40 år

En gång satte han en liten eklanta vid landshövdingens residens. Landshövdingarna har kommit och gått men eken står kvar. – Det hette ju att ekar inte växer norr om dalälven, säger trädgårdsmästare Lasse Lundström och ler.

LULEÅ/BODEN Först får Lasse Lundström leta. Han går runt bland träden som finns på grönyrtorna vid länsstyrelsen i Luleå och där ett tag blir han orolig. – De kan väl inte ha kapat den? Ja, man vet ju aldrig, säger han. Men så hittar han den till sist och det är nästan som att han återser en kär gammal vän. Han stryker med handen över stammen och berättar att han satte trädet i början av 1970-talet och att han hade funderat länge innan han gjorde försöket.

– Ekar ska inte växa här uppe men jag ville försöka så jag ställde en liten planta från det småländska höglandet där vintarna ibland kan påminna om våra, säger han. Sedan planterades och sköttes den lilla plantan med omsorg.

Tusentals växter

I dag är trädet tio meter högt och bladen är lite klubbiga och rätt tjocka. Det är ett av tusentals träd och växter som Lasse Lundström odlat fram, sålt och planterat under de cirka 40 år som han ägt och drivit Hedströms handels-trädgård. I dag är han pensionär men minnen från både växter och människor lever vidare. Men det är inte bara minnen som lever. Extra bestämde sig för att göra en rundtur i Boden och Luleå, i spåren efter Lasse Lundström och hans växter.

Bättre blomguide är svårt att få. Berättelserna avlöser varandra. När vi passerar genom Boden går det inte många metrar utan att han ser någon växt som han satt i jorden.

– Han där ville ha tre knäckepil- lar och jag förklarade hur stora de kommer att bli men han var envis, säger han och pekar mot det som idag är tre pilar så väldiga att kronorna nästan täcker en halv villatomt.

Unika träd

Första anhalten blir på nedre Sanden i Boden, hemma hos Eva Samuelsson på Läroverksgatan. När man lämnar den rätt allmogliga gatan är det som att kliva in i en grön oas. Hundratals växter samsas och Eva hälsar på Lasse.

– Jag har handlat av Lasse och hans kompanjon under många



▲ De cirka två meter höga upprättstående asparna – *populus tremula erecta* som de heter på latin – ser ut att stortrivs hos länsstyrelsen.

många år. Det här päronträdet köpte jag där, berättar hon och stannar upp vid ett mindre träd i början av trädgården.

Och genast kom en ny intressant historia.

– Det var ingen annan som sålde såna här men vi ville i alla fall prova. Under fler år fick de växa hemma i Råbäcken, säger Lasse Lundström.

Inte bara en grop

De två diskuterar och småkivas på ett kamratligt sätt och de hinner bara ett par meter innan de stannar upp.

För en normalintresserad är det inte helt enkelt att följa med eftersom facktermer och förkortningar förekommer i var och varannan mening.

Men som så ofta är det så givande att få ta del av berättelser som kommer från människor som verkligen brinner för det de håller på med.

– Jag tror att Lasses intresse hänger ihop med hans livsyn. Han är genuint intresserad av både människor och växter. Det handlar om att vara intresserad av allt som har med liv att göra tror jag, säger Eva Samuelsson och fortsätter:

– Man håller inte på med sånt här annars. Då gräver man nog bara en grop och sen skiter man i resten.

Under Lasse Lundströms verksamhet sålde han inte bara växter åt privatpersoner. Han var också flitigt anlitad av bolag som NCC, Skanska, försvaret, HSB och en rad andra stora aktörer.

Sjävlärd mästare

Sedan lotsar han oss till ö-ändan i Sävas, hem till Sture Buchts hus på Morotsvägen. Vid ena tomtgränsen radar flera avlånga tujor upp sig.

– De här tog jag fram sedan de var såhär, säger han och visar mellan tummen och pekfingeret.

Och rundresan i Boden och Luleå hade med all säkerhet kunnat bli veckolång, för mannen som satt färg på städerna har en berättelse runt i stort sett varje växt och plats.

– Jag har försökt läsa och lära mig helt på egen hand och jag tycker att jag har haft och har ett mycket rikt liv. Växterna som jag odlat fram och människorna som jag har arbetat tillsammans med har gett mig mycket, säger han.

JOAKIM NORDLUND



▲ Lasse Lundström lägger högerhanden på den ek som han en gång planterade. Sedan säger han med ett skrott: "Om 500 år undrar kanske någon vem fan det är som har planterat en ek här". FOTO: JOAKIM NORDLUND



▲ Vissa kan bokstavligen njuta av frukten av sitt arbete. I Eva Samuelssons trädgård växer bland annat det här päronträdet, som Lasse Lundström en gång drev fram och sålde vidare.