

Det är alltid intressant att höra vilken relation olika människor har till kyrka, bibel och tro. Svaren varierar med antalet individer och det kan handla om allt från tradition till målmedvetet sökande. I vår artikelserie kommer vi att ta med olika människor till kyrkan och sätta dem i kyrkbänken. Sedan är ämnet fritt.

# Min kyrka

Carola Larsson är säljledare vid SAS i Luleå men hon är också gruppleddare för folkpartiet i Boden.

De senaste två åren har hon deltagit i bibelstudier och Kyrkfönstret träffade henne i Överluleå kyrka – en mörk kväll. – Det är en otrolig stillhet som fyller en när man kommer in här, säger Carola Larsson.

**UTE BLÅSER EN KALL VINTERVIND.** Inne i den stora Överluleå kyrka är det varmt, ljust och tyst. Carola Larsson har satt sig ned i en av kyrkbänkarna och hon lägger upp ena armen på ryggstödet och låter blicken vandra i det stora rummet.

– Det här är ju min kyrka. Det är min barndoms kyrka där jag en gång konfirmerade mig. Jag tycker den är vacker i sin enkelhet. Tittar man på Luleå domkyrka så är den väl ståtligare, men jag tycker ändå att den här är finare. Den ligger mig närmare, säger hon och ler.

## Bibelintresserad säljledare

Carola Larsson arbetar som säljledare vid SAS i Luleå men hon är också gruppleddare för folkpartiet i Boden och hon ingår därmed i Alliansen som styr Bodens kommun. Vid sidan av sina åtaganden inom politiken har hon också intresserat sig för bibeln, främst då som historisk bok, och sedan två år tillbaka deltar hon i en grupp som träffas en gång varje vecka och där man för samtal kring olika bibeltexter.

Anledningen att hon hamnade där säger hon själv beror på en inbyggd vetgirighet.

– Bibeln är en bok som lästs av så många i så många år och bara det gör den ju speciell, säger hon.

På arbetet är man rätt van vid att Carola gör udda

saker. Hon har bland annat studerat klassisk arabiska vilket kanske inte är det självklara förstavalet om man vill lära sig ett nytt språk.

Hon säger själv att hon känner sig hyggligt trygg i kyrkan men att hon i stort sett bara går dit i samband med bröllop, begravningar eller högtider.

För henne har bibelsamtalen blivit det forum där hon får landa och lyssna och ägna sig åt såväl spännande filosofiska och teologiska diskussioner som rofyllt lyssnande där hon får ta del av den kunskap som prästen eller de andra i gruppen har.

– I mitt arbete är de ofta full fart och den här timmen varje vecka är ett tillfälle då jag kan landa lite. Jag är också imponerad över till exempel prästernas kunskap. Det blir nästan alltid intressanta samtal, säger hon.

## Lärorikt

Hennes intresse att lära sig nya saker har lett till att hon bland annat har studerat historia parallellt med sitt arbete som säljledare. Och bibeln och kristendomen sett ur ett historiskt perspektiv intresserar och fascinerar henne. Bibelsamtalen går till så att man läser ett stycke och sedan pratar kring det. Bland annat har hon under de två år som hon deltagit i samtalet insett att många i samhället hänvisar till





stycken ur bibeln där tolkningarna blivit en smula märkliga. Som ett exempel nämner hon Paulus och synen på honom som utpräglad kvinnohatare.

– Många har lyft fram citat som ”kvinna tiger i församlingen” för att understryka detta. När man läser det han skrivit ser man att det handlade om kvinnor i församlingen som tackade, sjöng, prisade och lovade Gud samtidigt som han skulle predika. Det var bara ett sätt för honom att be kvinnorna att stilla sig en aning, säger hon.

Hon har också blivit klar över att det finns så många olika sätt att läsa bibeln på. Där finns de som tycker att det som står i bibeln verkligen är guds ord medan andra ger sig på att tolka det som står på ett friare sätt.

#### Högt i tak

– Säger man att man tycker att det ena eller andra är rätt så upprör man väldigt många. Alla måste få se det på sitt sätt. Men som jag ser på det så är bibeln skriven av människor och det är också människor som tolkar bibeln.

I bibelgruppen är det ändå väldigt högt i tak.

– Det är inte så mycket tid som man har för sig själv så de här torsdagskvällarna mellan sju och åtta är just tid för mig själv. Då kan jag stanna upp och lyssna och tänka till. Det är framförallt det som känns så bra och jag känner också en trygghet i den gruppen för man kan ställa vilka frågor man vill.

*Vilka känslor får du när du sitter här i kyrkan?*

– Det är lugnet och stillheten. Hela världen stängs ju av. När vi sitter så här och när det är kväll så känns det konstigt nog lugnt och tryggt att sitta här fast man vet att det är en kyrkogård här utanför och där man som barn hörde berättelser om hur det spökade.

– Jag är glad att kyrkan finns. Det är min kyrka och den är fin.

TEXT: JOAKIM NORDLUND

#### **Torsdagskväll på församlingsgården.**

Välkommen hela kvällen eller till det som passar.  
18.00 Liv och samhälle på Bibelns tid.  
19.00 Kyrkoårets texter – bibelstudium.  
20.00 Livets frågor / kvällsbön.