

”Vi tar hästen till julottan”



Tidigt på juldagen spänner familjen Lindbäck sin häst Bergakung framför risslan och far till kyrkan. Åka släde till julottan är en tradition de inte vill vara utan.

TEXT OCH FOTO JOAKIM NORDLUND

Efter 12 år i Luleå kände både Thomas och Anna-Caisa Lindbäck att de ville ut från staden. Thomas friade med frågan: ”Vill du bli bondmora i Storsien?”

– Vad jag svarade? Jag är ju här, säger Anna-Caisa och skrattar.

I dag bor de i hans hemby och har två barn. Byn ser ut som rena julkortet med ett snöklätt vinterland, timrade lador och röda hus.

– I Luleå hade man liksom flera liv, ett på jobbet och ett hemma. Här är det ett och samma liv allting, säger Thomas.

Han och Anna-Caisa har satsat på att utveckla den nordsvenska brukshästen. På gården finns tretton hästar som används i allt från kursverksamhet till skogsarbete. Hästskötseln har gått från hobby

till levebröd. Bland annat finns två godkända avelshingstar och 20-åriga Bergakung är en av dem. Det är han som drar familjen till julottan.

– Det är riktigt mysigt att få kura ihop sig i varma kläder under den tjocka ullpläden, säger Anna-Caisa Lindbäck.

På juldagsmorgonen inleds färderna vid sextiden när det är helt mörkt. Det tar knappt en timme att färdas de åtta kilometrerna ned till Korpikå kyrka.

– Vissa år har vi åkt med två hästar och två risslor. Det kommer an på hur många i släkten som vill följa med, säger Thomas. ■



En rissla är en båtliknande släde som är vanlig i norra Norrland. Familjen Lindbäck spänner för hästen och packar ner sig i renfällarna.

En morgon som glimmar

Julotta är den gudstjänst som hålls tidigt på juldagsmorgonen. Enligt 1686 års kyrkolag skulle julotta börja klockan 6 men den hålls i dag så sent som klockan 7 eller 8.

I Älmeboda kyrka i södra Småland håller man på traditionen att fira julotta redan klockan 4 på morgonen. Vanliga psalmer under julotta är: *Var hälsad sköna morgonstund* (119), *När juldagsmorgon glimmar* (121), *Dagen är kommen* (122) och *Stilla natt* (114).

När färderna mot kyrkan startar är det mörkt och kallt men facklorna lyser upp den tidiga juldagsmorgonen.



Äger 13 hästar

Namn: Thomas och Anna-Caisa Lindbäck.

Familj: Barnen Elsa, 6, och Anton, 1 år.

Bor: På en gård i Storsien.

Gör: Driver tillsammans Sidalens naturbruk och på gården finns 13 hästar av rasen nordsvensk brukshäst.

BYN: Storsien

By med ett 20-tal invånare som ligger ett par mil från Kalix i Norrbotten. Orten är framför allt förknippad med det arbets- och interneringsläger dit svenska kommunister och ”oliktänkande” deporterades under andra världskriget.

